

Onvergetelijke betovering

Rothenburg ob der Tauber is puur romantiek. Geen andere stad in Duitsland belichaamt zo indrukwekkend versteende en geleefde geschiedenis. Hier spreken als het ware de stenen. Ze verhalen van koningen en keizers, van patriciërs en van de trots van de vrije stadsburgers, van de geheimen en de magie van de Middeleeuwen. Een open oog voor de dingen van de wereld, idyllen en talrijke getuigenissen van een 1000-jarige geschiedenis scheppen een wereldwijd unieke flair, zodat Rothenburg tot ver over de grenzen van Duitsland bekendstaat als een bezienswaardigheid van de eerste rang. In de beschutting van de machtige, door 42 torens gesierde en begaanbare stadsmuur genieten mensen uit de hele wereld van de dromerige sfeer en laten het jachtige heden even voor wat het is. Elke avond geeft de nachtwacht (in het Duits en het Engels) een rondleiding door het doolhof van steegjes met hun plaveisel van kinderkopjes en de pittoreske vakwerkhuisen: een onvergetelijke ervaring!

Grote aantrekkingskracht bezit de Sint-Jakobskerk met het kunsthistorisch belangrijke Heilig Bloedaltaar van Tilman Riemenschneider. Reeds in de Middeleeuwen zochten groepen pelgrims de prachtige gotische kerk op, waar een bloeddruppel van Christus als kostbare reliqui goddelijke zegen beloofde. Tot op heden houdt de betovering van Rothenburg elke reiziger in zijn ban.



Een sprookje zowel in de zomer als in de winter

Rothenburg is geen stad voor zomaar een dag of voor een bepaald seizoen. Tal van culturele evenementen het hele jaar door nodigen uit tot een langer verblijf: Elk jaar met Pinksteren herdenkt Rothenburg met een grote veldtocht in historische kostuums de legende van de gewezen burgemeester Nusch, die drie en een kwart liter wijn zou hebben gedronken en de stad zo behoevde voor de verwoesting in de Dertigjarige Oorlog. De folkloristisch bonte herdersdans op het marktplein en kerkconcerten in de Sint-Jakobskerk markeren in de zomer andere hoogtepunten op de cultuurkalender. In de nazomer nodigen tijdens het Rothenburger Weindorf frankische wijnsoorten en specialiteiten uit om te proeven, en tijdens de feestdagen van de rijksstad in september wordt de hele stad omgetoverd tot het toneel van zijn bewogen geschiedenis.

Aan het eind van het jaar verandert Rothenburgs beroemde kerstmarkt de stad in een schitterend wintersprookje. Met zijn 500 jaar oude traditie behoort de Rothenburger Reiterlesmarkt tot de oudste kerstmarkten in Duitsland. Het samenspel van met liefde gedecoreerde markt-kraampjes, een middeleeuws stadsdecor en de geur van de voor Franken typische witte glühwein wekken de perfecte aan Kerstmis voorafgaande stemming op.



Culinaire reis

Schilderachtige dalen, heuvelruggen met fantastisch uitzicht en oorspronkelijk gebleven dorpen geven zin om dit fascinerende landschap ook met de fiets of te voet te ontdekken. Rothenburg ob der Tauber ligt aan de scheidslijn van de Romantische Straße en de Burgenstrasse en leent zich ideaal als uitgangspunt voor uitstappen in de omgeving met steden zoals Neurenberg, Würzburg of Dinkelsbühl. Frankenland en Rothenburg staan echter niet alleen bekend om hun mooie natuur en talrijke bezienswaardigheden: Frankische gastvriendelijkheid en Frankisch genot zijn al spreekwoordelijk. Ontdek in eethuisjes en restaurants de rijke bandbreedte van de Frankische keuken: van deftige broodmaaltijden tot sterren-gastronomie, de Frankische keuken is gevarieerd en altijd van de hoogste kwaliteit. Alleen al het grote aantal soorten brood is een



eigen ontdekkingsreis waard. De Frankische wijn wordt steeds weer in internationale wedstrijden onderscheiden en neemt wereldwijd een toppositie in. Laat u de betoverende streekwijnen smaken, wijnbouw in Rothenburg heeft traditie en gaat terug tot het jaar 1100. Een culinaire souvenir of ook een heerlijk dessert zijn de beroemde Rothenburger sneeuwballen. Deze regionale specialiteit wordt gemaakt van zandtaartdeeg volgens een overgeleverd recept. De harmonische samenklank van Frankische gastvrijheid, verijnd genot uit keuken en kelder en een in een ongerept landschap ingebed stadsbeeld maken het verblijf in Rothenburg tot een onvergetelijke ervaring.



Geschiedenis aan den lijve beleven

Rothenburg presenteert zijn geschiedenis spannend en met een rijkdom aan inhoud. Zo gaat het criminologisch museum door voor het belangrijkste rechtskundig museum van Duitsland. Het boeit met gruwelijke folterinstrumenten, maar ook met informatie over straffen, die vandaag de dag eerder bevreemdend overkomen, zoals bijv. de „Bäckertaufe“ (bakkersdoop): een reusachtige houten kooi, die in de schacht van een put kon worden neergelaten. Kunsthistorische kostbaarheden, waaronwordt der een prachtige faience- en wapenverzameling, presenteert het RothenburgMuseum. Tot de inventaris van het museum behoren ook relictten uit de vroegere Joodse wijk van de stad, waar de huizen overigens vanuit het oogpunt van monumentenzorg voorbeeldig gesaneerd werden. Ook in het handwerkhuis, in het historische gewelf van het prachtige raadhuus en in het Toppler-kasteeltje, het vroegere domicilie van een beroemde burgemeester van Rothenburg in de Middeleeuwen, komt de geschiedenis tot leven. Als ooit schrandere veldheer en rijke stadsbestuurder stierf burgemeester Toppler een mysterieuze dood in de kerkers van het raadhuus. Rothenburg laat zich echter ook van zijn betoverend lichte en vrolijke kant zien. Zo bont als in een sprookje vertelt het kerstmuseum in het over de hele wereld bekende „Weihnachtsdorf“ (kerstdorp) van Käthe Wohlfahrt de geschiedenis van het wereldwijd vermoedelijk meest geliefde familiefeest.

Kleine stadsgeschiedenis

960 Eerste nederzetting in de buurt van het Taubertal (Detwang) | 1142 Bouw van de rijksburcht („Castrum Imperiale“) door de koning Koenraad III van Hohenstaufen. | Naast de burcht ontwikkelt zich op de heuvel een nederzetting, het latere Rothenburg. | 1274 Rothenburg wordt door koning Rudolf van Habsburg verheven tot „Vrije Rijksstad“. | 1356 Een aardbeving verwoest delen van de stad, waaronder de rijksburcht. | 1400 Onder burgemeester Toppler kent de stad de grootste bloei. Met meer dan 6000 inwoners behoort Rothenburg tot de grootste steden van het rijk. | 1525 In de boerenoorlog sluit Rothenburg een verbond met de opstandelingen onder Florian Geyer. De neergang van de stad begint. | 1544 De reformatie houdt z'n intocht. | 1618 – 1648 In de Dertigjarige Oorlog wordt de protestantse stad meermaals bezet. In 1631 wordt de stad door de „Meistertrunk“ (een festival) gered van de definitieve verwoesting. | 1802 Na 500 jaar onafhankelijkheid wordt het Frankische Rothenburg tegen zijn wil ingelijfd bij het koninkrijk Beieren. | 1945 De stad wordt slachtoffer van een geallieerde bomaanval. De oostelijke oude binnenstad wordt verwoest, in totaal meer dan 40% van het oude patrimonium gaat in vlammen op. Met behulp van genereuze giften uit de hele wereld worden de verwoeste delen weer opgebouwd en door voorbeeldige bouwwetgeving beschermd.



Openingstijden van de musea en bezienswaardigheden (subject to change)

- A Toren van het gemeentehuis**
apr. – okt. 9.30 – 12.30 + 13.00 – 17.00 (dagelijks),
nov. + jan. – mrt. 12.00 – 15.00 (za.+zo.)
dec. 10.30 – 14.00 + 14.30-18.00
- C Historisch gewelf**
jan. gesloten
feb. 11.00 – 16.00 (za. + zo.)
mrt. 11.00 – 16.00
apr. 10.00 – 17.00
Overige openingstijden zie affiche
- D Sint-Jakobskerk**
apr. – okt. 10.00 – 18.00;
nov. + jan. – mrt. 11.00 – 14.00
dec. 10.00 – 17.00
- E RothenburgMuseum**
apr. – okt. 10.00 – 18.00,
nov. – mrt. 14.00 – 17.00
- H Franciscanerkerk**
jan. – mrt. gesloten
apr. – dec. 10.00 – 12.00 + 14.00 – 16.00
- I Duits Kerstmuseum**
01 apr. – 23 dec. 10.00 – 17.00
Overige openingstijden zie affiche
- L Middeleeuws criminologisch museum**
apr. – okt. 10.00 – 18.00
nov. – mrt. 13.00 – 16.00
- O Oud Rothenburgs Handwerkerhuis**
Pasen – okt. di. – zo. 11.00 – 17.00
Dec. 14.00 – 16.00 (dagelijks)
- T St.-Wolfgangskerk**
Openingstijden zie affiche
- Z Toppler-kasteeltje**
op aanvraag



Het wereldbepaalde kerstdorp
Het hele jaar geopend

Ontdek duizenden kerst artikelen, alsook de betoverende cadeau- en decoratie-ideeën uit ons eigenste 'Rothenburger Kerstatelier' in een indrukwekkende omgeving. Geniet van de unieke shoppingervaring voor groot en klein!

Herrngasse 1 · 91541 Rothenburg o. d. Tauber
kaethe-wohlfahrt.com · service@wohlfahrt.com

Deutsches Weihnachtsmuseum
www.christmasmuseum.com



Op de eerste verdieping boven het 'kerstdorp' verneemt men, aan de hand van honderden historische tentoongestelde stukken, interessante weetjes omtrent het feest en zijn decoratievormen.



Rothenburg Tourismus Service

Marktplatz 2 | 91541 Rothenburg o.d.T.
Tel. +49 9861 404-800 | info@rothenburg.de

www.rothenburg.de

www.fb.com/rothenburg.de

Bezienswaardigheden

A Raadhuis

Het raadhuis op het marktplein bestaat uit twee delen, het achterste gotische deel (1250-1400) en het voorste gebouw uit de renaissance (1572-1578). Het uitkijktplatform van de 60 m hoge toren van het raadhuis bereikt u via de hoofdingang.

B Gelagkamer van het raadhuis (toeristische informatie)

De gelagkamer van het raadhuis was ooit voorbehouden voor de leden van de raad. Tegenwoordig bevindt zich hier de toeristeninfo. De astronomische klok aan het gebouw gaat telkens tussen 10 en 22 uur open en toont het legendarische verhaal van de Meesterdronk.

C Historisch gewelf

In dit museum over de rol van Rothenburg in de Dertigjarige Oorlog vallen o.a. wapens en uniforms te bewonderen. Bovendien toegang tot de voormalige staatskerk, waarin de beroemde burgemeester Heinrich Toppler in 1408 stierf. www.meistertrunk.de

D Sint-Jakobskerk

Het Heilig-Bloedaltaar van Tilman Riemenschneider behoort tot de belangrijkste bezienswaardigheden van Frankenland, bezienswaardig zijn ook het Ludwig-von-Toulouse altaar, eveneens van Riemenschneider, en het altaar van de twaalf apostelen van Friedrich Herlin. Een architectonische bijzonderheid vormt het feit, dat de kerk over een straat heen werd gebouwd. Begin van de bouw van de kerk in 1311.

E RothenburgMuseum

Het streekmuseum van Rothenburg, ondergebracht in de voormalige gebouwen van het Dominicanessenklooster, toont collecties over kunst en cultuur van de toenmalige rijksstad. Met name het vermelden waard zijn de kloosterkeuken uit de 13de eeuw, de Rothenburger Passion (1494) en de verzameling Baumann met belangrijke faïencen en historische wapens. www.rothenburgmuseum.de

F Burchtpoort

Met wapens gedecoreerde buitenpoort. Uit de mondopening van een masker kon hete pek over de aanvallers worden gegoten. Het in de binnenste vleugel ingebouwde kleine deurtje, het zogenaamde oog van de naald, is een opening waar slechts één persoon's nachts door kan klimmen.

G Burchttuin

Op de plaats van de huidige burchttuin richtten in 1142 de Hohenstaufen hun Rijksburcht op. Een aardbeving vernietigde in 1356 het burchtcomplex. Alleen de Blasiuskapel werd na de beving gerepareerd. Vanuit de burchttuin geniet men van een uniek uitzicht op de oude stad en het Tauberdal.

H Franciscanerkerk

De oudste kerk van de stad, in 1285 in vroeg-gotische stijl gebouwd, herbergt het Franciscusaltaar van Tilman Riemenschneider.

I Duits Kerstmuseum

Gedurende het hele jaar lopende tentoonstelling over de geschiedenis van het familiefest met de rijkste traditie en de ontwikkeling van de decoraties daarrond. www.weihnachtsmuseum.de

J Georgbron

Grootste bron van de stad (8m diep, inhoud 100.000 liter). De versieringen stammen uit de late renaissance (1608).

K Vlees- en danshuis

In deze patriciërswooning met vakwerkgevel bevinden zich de expositieruimtes van de kunstenaarsvereniging Künstlerbund e.V. Vroeger werd boven de kruisgewelven op de bovenste verdieping feest gevierd, terwijl beneden de slagers hun waren verkochten.

L Middeleeuws criminologisch museum

Het bekende rechtskundig museum toont in een expositieruimte van 3000 m² de rechtsontwikkeling van de late Middeleeuwen tot aan de 19de eeuw. Folterinstrumenten, werktuigen voor schand- en erestrafpen en talrijke oorkondes en grafieken vinden onder andere hun plek in de tentoonstelling. www.kriminalmuseum.eu

M Johanniskerk

Katholieke kerk, gebouwd van 1390 tot 1410.

N Plönlein/Siebertoren/ Kobolzeller poort

Het Plönlein als een van de mooiste middeleeuwse stadsgezichten van Duitsland is van oudsher een zeer geliefd fotomotief. De daarachter gelegen Siebersturm stamt uit de tijd rond 1385. Gebouwd rond 1360, maakt deel uit van een van de interessantste verdedigingswerken van de stad met tussenruimtes tussen buiten- en binnenmuur en toentertijd vier poorten.

O Gerlachsmidde

Bezienswaardig vakwerkhuis

P Röderpoort

Stadspoort uit het eind van de 14de eeuw met nog bewaarde douane- en poortwachtershuisjes. De Röderturm is de enige beklimbare uitkijktoren in de stadsmuur.

Q Oud Rotheburgs Handwerkerhuis

In dit huis uit 1270 wordt in elf zoals oorspronkelijk ingerichte ruimtes het leven van een familie uit de handwerksstand in de Middeleeuwen aanschouwelijk gemaakt.

R Röderboog/Markustoren

Beide werden in het kader van de oprichting van de eerste stadsmuur al rond 1200 gebouwd. Een van de mooiste poortmotieven.

S Witte toren

Stadspoort uit de 12de eeuw Tegen de toren aangebouwd is het voormalige danshuis der Joden, centrum van het joodse leven in de Middeleeuwen.

Beste gasten, wij willen u vertrouwd maken met de schoonheden van onze stad en bieden u daarvoor meerdere mogelijkheden aan.

Stadsrondleidingen:

Van 1 april tot 31 oktober en tijdens de kerstmarkt dagelijks om 11.00 uur en 14.00 uur (Duits) / 11.00 uur (Engels).

Rondgang met de nachtwacht:

Van 1 april tot en om 20.00 (Engels) en 21.30 uur (Duits), telkens vanaf marktplein/portaal van het gemeentehuis, betaling direct bij de gids

Rondleidingen in het tussenseizoen op aanvraag.

T Klingenbastion en Wolfgangskerkmet herdersdanskabinet

Achter de klokkentoren, die als watertoren diende, ligt de laat-gotische Sint-Wolfgangskerk of herderkerk. De Sint-Wolfgangskerk is een werkerk met onderaardse kazematten en weergang op de zolder. Het poortwachtershuis biedt vandaag onderdak aan het herdersdanskabinet. www.schaeferfanzrothenburg.de

U Galgenpoort

Toegangsweg naar de oude binnenstad

V Spitalbastion

Het bastion uit de 17de eeuw is met twee muren met tussenruimtes en zeven torens de machtigste vestiging van de stad. Het terrein voor geschild is toegankelijk, eveneens indrukwekkend is de nog behouden vestinggracht.

W Rijksstadhal

Voormalige tiendenschuur uit 1699, die sinds de verbouwing in 1975 dienst doet als plaats voor evenementen.

X Spitalkirche »Heilig Geist«

Naast de op een Romeins viaduct lijkende brug uit de 14de eeuw ligt de Kobolzeller Kirche. De laat-gotische kerk, opgericht tussen 1472 en 1501, werd tijdens de boerenoorlog in 1525 heftig geplunderd.

Z Toppler-kasteeltje

In 1388 deels als woonhuis, deels als verdedigingstoren gebouwd omgracht kasteeltje van de machtige burgemeester Toppler. Het gebouw is ingericht met meubels uit de 16de-19de eeuw en kan bezichtigd worden.



- | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| Trap omhoog naar de stadsmuur | Parkeerplaats voor personenauto | Kinderspeelplaats | Vliegveld | Jeugdherberg |
| Uitkijkt punt | Parkeerplaats voor bussen | Wijnberg | Tennisveld | Kleine rondgang – duur ca 1,5 h |
| WC / Toiletten | Parkeerplaats voor campers | Campeerterrain | Drinkfontein | Grote rondgang – duur ca 2,5 h |
| Toilet voor gehandicapten | Station | Luchtballonvaart | Zwembad | Stadsmuur |

Impressum: Ulitzgrer: Rothenburg Tourismus Service | Design: www.ee-grafik.de | Foto: F. Respondek (Titel); D. Balh; P. Fischmuth; Festspiel; W. Pfirziger | Druk: Schreinerdruck GmbH - Gedrukt in Duitsland | Onder voorbehoud van wijzigingen; 02/2024



Nominal Charge: 0,10 €

Romantisch Rothenburg ob der Tauber met stadsplattegrond

